

## Grafschriften 2.0

*Het staat nog niet in de grondwet, maar wellicht maakt het deel uit van de volgende staats hervorming: doodgaan is een grondrecht. Het recht om in de grond te gaan! Wie er geen aanspraak wil op maken, is niet waard te leven. Is ook niet waard een grafschrift op te eisen, te lenen of te krijgen. Maar imker zijnde, heb je altijd recht op een literaire doodsdrift en wel met geestdrift. Keuze te over. Bel mij maar, bij interesse. En het zal niet op een koude (graf)steen vallen!.*

### **Jaloerse imker** (op zijn buik liggend)

Ik was nog maar net begraven toen ik hoorde  
Dat mijn beste vriend bij mijn vrouw scoorde  
Ik vond het zo laf  
Dat ik mij keerde in mijn graf!

### **Imker die dan toch de hemel bereikte**

Ja er is hier wel degelijk rijstap  
met gouden lepeltjes  
en goudgele honing.  
Word ook jij klant van Sintepieter?

### **As-potje**

Vergis je niet, vrouwlief Lotje  
Mijn asse is geen peperpotje.

### **Plaatsje meer**

Ik liet mij cremieren en alle restjes in een vaas  
Want verrotten in een kist vond ik zo dwaas  
En meer nog, zo was er in de kerk plaats  
voor nog een paar meer maats!



## Kruidencrematie

Hey, passant, ruik je 't niet  
Mijn lichaam werd verbrand met tijm, basilicum en wiet!

## Wifi

Liggend op een grashoekje  
Dank ik je voor je bezoekje  
Met 'gratis wifi'.  
Maar twitter ni  
Of ik word **CR&AZY**, sorry.  
Liever een smiley  
'k word zo happy



## Hamlet

To bee or not to bee  
Leven met of zonder bijen  
Zijn of niet-zijn is voorbij  
Wie past nu op de bijen van mij?

## Sportief imker

Imkeren en sporten vulden mijn bestaan  
En de conditie van mijn lijf  
Dat heb ik dan ook tegen doodgaan  
's Anderendaags ben je stijf

## Pastoor imker

In de honingmede en in de bijbel  
Heb ik iets moois ontdekt  
Als ik nu Lazarus zou wezen  
Werd ik ook opgewekt

## Honingboer in columbarium

De houdbaarheid van mijn vlees  
Was korter dan die van mijn honing  
In de cel van deze muur als woning  
Is het zo eng als in een beauty-case

## Tabaksroker

Ik had een zwak voor bijen  
Maar wel een sterk karakter  
Mijn wil werd doorgedrukt  
Zo wilde ik stoppen met roken  
En ja hoor, nu is 't gelukt  
En mijn bijen waren ook zo verrukt.



*Blijf in uw kot*

## Optimist tot in de kist

De biekes en 't leven na mij gaan verder voorts  
In de lijkwagen dacht ik nog voluit:  
ik ga nog altijd, zij het langzaam, vooruit

Hallo kerkhofwandelaar, de kans is groot dat bij het kuieren langs de imkersgraven je waterlanders hebt laten vallen op de grafstenen. Hoef je je niet voor te schamen. Volkomen normaal. Is 't niet van verdriet, dan wel van blijdschap. Overigens is het een feit dat bijen nood hebben aan wat zilt water, want oogvocht bevat naast mineralen en vitaminen ook wat zout. Hoe meer gewezen en tranen met tuiten, hoe beter voor de bijen! Elke druppel zal hen vertellen hoeveel je om hen geeft en hoezeer zij hun meester-imker missen. Het stilste leven vind je op een kerkhof, maar leven is er, ongetwijfeld. Er is 'leven na de dood' in dit tranendal!

*"Ik ben nu uitgeschreven, hoef me niet te schamen,  
ben aan 't eind van mijn Latijn. Amen!  
Leg me teder neer ... op mijn veer"*



Tiens, zou dat ook niet passen voor mijn grafschrift?  
Charlie Eylenbosch