

Ongeduldige cursiefverslinders,

Hallo lezer(es), heel waarschijnlijk fan van deze rubriek “Imkerscursiefje”. Om die naam waardig te zijn dien ik als schepper ervan te voldoen aan 2 voorwaarden: ten eerste moet het imker of bijen gerelateerd zijn en ten tweede is het een literair stukje dat beschrijvend of beschouwend is over een voorval of verschijnsel dat licht overgoten wordt met een humoristisch of zoet smakend sausje. Ik laat dus vanaf nu de lettertjes als zoete snoepjes naar je toe vliegen zoals bijtjes met nectar naar hun moeder.

Als Jeroen Meeus zijn “Dagelijkse Kost” presenteert, heeft hij al heel wat voorbereidingen getroffen. Dan heeft hij zich de vraag gesteld: wat vandaag voorschotelen? Dan is hij al naar de winkel of grootwarenhuis geweest. Dan heeft hij al zijn gereedschappen en ingrediënten klaarliggen. Dan heeft hij overwogen hoe en in welke volgorde hij het zal presenteren. En als het start- of klapsein gegeven wordt, is het “concentratie”! Gebeurt er iets dat niet in de uitzending mag komen, een uitschuiver, een verkeerde uitspraak, een blooper, iets te aangebrand, dan kan dat nog altijd ‘geknipt’ worden.



Zo is het ook met het ontstaan van mijn cursiefjes: de verschillende gerechtjes worden in een (digitaal en papieren) mapje gestockeerd, invallen worden bijgehouden op mijn iPhone of op steekkaartjes en in een map bijgehouden, een titel of onderwerp wordt gecreëerd, ik zie welke opgespaarde ‘ingrediënten’ daar kunnen onder vallen en poef, het startsein tot de deadline overvalt me. Nog wat zwoegen en zweten al dan niet met

bloed, zweet en tranen! Wissen of deleten wat niet gezien mag worden. Zeker als het te stekelig is!

Vandaag presenteren we je een buffet van verschillende proevertjes, doorbijtertjes, knappertjes en krakertjes, en dessertjes à volonté.

*Bijenconingin stapt in het huwelijksbootje.*

*Bijen krijgen eigen bed and breakfast langs snelweg A5*

*Bijenkolonie kraakt leegstaand pand in Muizen*

*Johan Vande Lanotte: Je kan een paard wel naar het water leiden maar het daarom nog niet verplichten te drinken.*

*Imker: Wij kunnen onze bijen wel naar de bloemen brengen en ze er laten drinken zonder te verplichten.*

*Beter 1 bij in de lucht dan 10 in de hand.*

\* Vrouwen vrezen altijd wel iets: gestoken te worden door mannen en 'strelabieën'.

\* Bijtjes zijn aardige diertjes voor 99 %. Maar AAAUUUWW voor die ene %, hé!

\* Bijen bubbelen beter dan bijenhouders.

\* Waarom gaat een fakir nooit eens op een bijenbed liggen???

## **Vragen aan de verzekering**

- (imker-starter)  
Gelieve mijn bijen op te nemen in mijn polis.
- Mijnheer de verzekeraar, een persoon van 80 jaar die gestoken wordt door mijn bijen, kan die evenveel genieten als een persoon van 20 jaar?



- Geachte, wij hebben onze inboedel uitgebreid met een nieuwe koningin, die ik heb aangekocht voor wel 100 €. Hoe kan ik haar dekken?
- Meneer verzekering, hebt u iets tegen schimmel in mijn bijenkast?
- Aan mijn lieve verzekering, wat heeft u tegen varroa? En als je niets hebt, ja wat houdt je tegen om tegen de varroa te zijn?

## Politie

Een politie belt aan bij imker, omwille van privacy redenen hier Mr X genaamd.

- Mijnheer X, er zijn klachten over je bijen. Een zwerm achtervolgde voorbijgangers op de fiets.

- Dat kan niet!

- Waarom niet?

- Mijn bijen hebben geen fiets.

*De zelfrijdende of bijengeleide auto!*



## Kaatje

Dat is de naam van mijn raskoningin. Af en toe sla ik met haar een praatje. Ik ben immers haar maatje. En weet je, al haar nakomelingen heten Duplikaatje!

## Kapruin

*Nu ook in de plaats van coronamondmaskers! Nieuw, nog veiliger en nog beter!*

Heb je de petit fours weten te savoureren en ervan te genieten? Waren ze goed verteerbaar? Je 2-maandelijkse vitaminekuur is weer succesvol verlopen.

Charlie Eylenbosch