



Een **bakker**(BA) , **beenhouwer**(BE) en **imker**(I) zijn tegelijk gestorven en stijgen zo hemelwaarts. De bakkersziel is er gekomen dank zij de dampende lekker geurende wolken van versgebakken brood uit zijn houtskooloven. De beenhouwersziel had heel zijn leven gratis Vlaamse saucissen aan de armen gegeven en werd door zijn engelbewaarder naar boven gevoerd. De imker was op een zwermende bijenwolk als was het een drone naar de hemel gehesen. Zijn bijen konden het niet aan alleen achter te blijven.

De deur zit in slot. Dat is ongewoon en onverwacht voor de drie. Sinds Al Qaeda en zeker IS had **Sintepieter (SP)** een doorkijkvenstertje op de hemelpoort laten installeren en bleef de poort altijd dicht. De bakker klopt 3x. Geen Sintepieter te zien of te horen. Dan zal de beenhouwer het maar eens 3x proberen. Geen avance. Ja, misschien is hij even dringend naar het wc, wie weet!? In de veronderstelling dat men in de hemel wel WC's heeft, want of die behoefte daar wel aanwezig is, is ook al helemaal niet zeker! Dan komt de imker aan de beurt. Hij laat zijn zwerm over de hemelpoort binnenvliegen. Onmiddellijk gaat de poort open en schreeuwt Sintepieter:

SP - Awel, hooligans, een nieuwe tactiek van aanvallen en de hemel te bestormen?

I - Geen paniek, edelachtbare! Ik heb mijn bijtjes meegebracht omdat ze op aarde toch met uitsterven zijn bedreigd. En hier kunnen ze ongehinderd overleven toch!?

SP - Allé, 't is goed, maar wat steken ze daar beneden allemaal uit met die beestjes?

I - Och Pieter, een lang verhaal.

SP - Allé, komt eerst allemaal binnen. Pas op voor de trappen, want sommigen denken dat hier een roltrap is. Vergeet het! En vergeet niet, de laatste rechte lijn naar de hemel gaat altijd bergop! Zet ullie! Een taske hemelthee?

De bakker heeft stiekem een brood meegebracht en haalt het tevoorschijn. Met het broodmes maakt hij er eerst een kruis(teken) op en snijdt er een snee van af voor elk. Heerlijk lekker op steen gebakken brood. Ook de beenhouwer wil niet achterblijven in goedheid en haalt 4 Vlaamse worsten boven, waarvoor tot ver buiten het dorp van mond tot mond reclame werd gemaakt. De imker echter is niet zo bedachtzaam geweest, maar roept op zijn bijenzwerm.

I - Zoemzoemzoemzoem...

Terstond vullen zij de 4 kopjes thee met een hapje honing. Sintepieter is verrukt:

SP – Dit lekkers hebben we in de hemel nog nooit geproefd!

I - Ja, je kan het ook op rijstpap gebruiken.

SP - Oh, dat gaat een aanzuigefect hebben voor de hemel: “rijstpap met gouden honing”. Daar moeten we beslist propaganda voor maken! Ik ga direct mijn grote baas briefen.

I – ’t Is te zeggen, als er hier ook bloemenvelden zijn!?

SP – En of, zeg! We gebruiken de bloemen hier vooral voor versiering van de maaltijdtafels en om mekaar zomaar op te fleuren.

Dan gaat SP met de drie bij God de Vader.

- Kijk ‘ns Heilige Vader, ik heb hier 3 uitzonderlijke gasten. De eersten die hier iets meegebracht hebben van ginds beneden.

En terstond laten de bakker en de beenhouwer hun goed hart zien en bieden de Big Boss een stukske brood en Vlaamse worst. De imker krijgt het rood op zijn wangen omdat hij niet direct iets kan aanbieden. Andermaal neuriet hij:

I - Zoemzoem...

Terstond vliegen een flinke troep bijen naar de boterham van God de Vader en deponeren er een flinke scheut nectar. God haast zich het lekkers binnen te happen, om zijn gewaad niet te bemorsen. Hij is nog aan het bekomen van deze heerlijk smakende verrassing als hij zegt:

- Weet je, het was de zevende dag van mijn schepping toen ik de bijtjes leven inblies. Sinds ik de dag nadien ten hemel verrees, heb ik nog nooit van hun voortbrengselen kunnen proeven of genieten. Daarom promoveer ik u, waarde imker, als mijn eerste tuinmanager.

De bakker en beenhouwer staan er verbouwereerd bij:

- Hebben wij dan geen voorrang? wij hebben heel ons leven dag en nacht gewerkt dat onze rug kromde, in ons hand gesneden, ons verbrand, ons leven geriskeerd op broodrondes, ons vrouw meer alleen achtergelaten dan er bij geslapen... en den dienen daar heeft altijd zijn brood verdiend op ons kap en die van zijn beesten!

Met zo'n onrechtvaardigheid kon **God de Vader** niet om. Hij besluit:

- Voortaan benoem ik jullie als mijn eerste chefs spekslager en broodbakker. En ... Pieter, gij zorgt er eerst voor dat zij alle drie een stoomcursus 'teamvorming' volgen. Ga in vrede en succes ermee!

Het was een historische dag toen ze daar voor het eerst sinds eeuwen "gouden honing" konden nuttigen: het is sindsdien dat men spreekt van "*de zevende heme!*"! Een hogere bestaat niet, er zijn maar 7 etages! En is 7 bovendien geen heilig getal?

Charlie Eylenbosch

Die beesten hier buiten,
of pijlen niet binnen!

Ze zijn heel moe, Sint-Pieter,
laat ze aub wat rusten!

HEMEL



Beenhouwer



Bakker



Inker