

(Dis) harmonie

Zou ik er mij aan wagen om ook de vrouwelijke broosheid te beschrijven in al haar ornaat ? Ik zal eerst bekennen dat ik mijn vrouw altijd heb wijsgemaakt dat zij ' de eerste de beste' was die ik genomen heb. Beet genomen. Omgekeerd ook natuurlijk. En 't is mooi om vooral te geloven dat zij de beste, maar niet de eerste was. Alhoewel ik alweer moet toegeven dat we nogal wat verschillen in vele opzichten en vaak tegenpolen zijn. Ik troost me met de gedachte dat op deze regel geen uitzonderingen bestaan. En als er wel harmonieuze koppels en relaties bestaan, laat het mij aub weten. Dringend! Ik geef met plezier een potje honing cadeau. Over meer valt te onderhandelen. Afhankelijk van het aanbod.

Over vlinders en andere opvliegers

Toen ik verliefd werd op het meisje dat later mijn vrouw werd, had ik vlinders in de buik. Toen ik verliefd werd op de bijen in 1986 kreeg mijn vrouw zaadjes in haar buik. Een van die zaadjes werd ons Nele. Ik vond het een enorme uitdaging, een dubbele zelfs, om vader te worden van 1 mensje en 1000-en diertjes. Voor mij was de balans in evenwicht. Voor Marieke, de moeder van Nele, bij wijlen minder. Want er kwamen van die opvliegers en van die zwermen. Zo van die neigingen die oncontroleerbaar opstijgen en een gloeiend gevoel geven! Zo van die massale bijenuitvluchten die mij als imkerende beginneling – en mijn vrouw ook al - een rode kop bezorgden. Tintelende tenen, kaken als rode tomaten, ogen die in hun kassen rolden tot er alleen nog wit overbleef, onheldere gedachten – waar vliegen die nu in 's hemelsnaam zo hemelwaarts naartoe? Enfin, sinds kort weet ik een oplossing voor al die vrouwen- en bijenvapeurkes: ik zet de luchtblazer of airco in de buurt van haar of van de zwermkast! Voila, de weegschaal weer in balans.

Huwelijksdag

Mijn vrouw, wier man een fervent imker is, voelde zich verwaarloosd door hem. Zegt ze zo: "Jij denkt ook alleen nog maar aan bijen, bijen en nog eens

bijen! Je weet bijvoorbeeld onze trouwdag niet eens meer!" "Toch wel", zeg ik, "dat was op de dag dat mijn beste koningin op bruidsvlucht ging!"

Soorten imkers

Hoeveel soorten er zijn? Twee! Zij die al eens gestoken zijn en zij die nog zullen gestoken worden! En imkeressen worden vaak dubbel gestoken.

De pil

Begin februari stoppen mijn koninginnen met de pil te nemen en gaan ze aan het baren aan een tempo dat in maart april en mei crescendo gaat. Ze krijgen dan wel de pil tegen de varroamijten.

Op de zenuwen

De meeste mensen krijgen het op de zenuwen bij het zien van insecten, inzonderheid bijen en wespen. En ze proberen zich te ontzenuwen door met een vliegenmepper er tegen aan te gaan. Als ik het op de zenuwen krijg is het meestal van mijn vrouw. En dan probeert ze mij met een vliegenmepper te ontzenuwen.

Liefjes Hoeveel paringspartners heeft een koningin zoal? Iets met 2 cijfers: 15 à 20. En mijn vrouw zegt met een tikkeltje jaloezie dat ik meer koninginnen heb dan koning Filip. Ook iets met 2 cijfers moet ik toegeven.

Harmonisch geheel. Een bijenvolk met tienduizenden bijen vormen een harmonieuze eenheid met weinig conflicten. Waarom hebben koppels, die toch maar uit 2 bestaan, dan zoveel disharmonie??? Wie mij dus nog advies kan aanreiken over harmonieuze relaties, mag naast het potje honing ook nog op een etentje getrakteerd worden met mijn vrouw. Zo kan ik eens rustig een avondje genieten. Over vrouwen zijn al vele boeken en mopjes verschenen. 99 % geschreven door mannen. Ik hou het bij 2 A5'jes of 1 A4'tje. De kans is groot dat bij meer geschrijf en gewrijf de vliegenmepper nog eens actief wordt! Charlie Eylenbosch houdt het dus hier voor bekeken. Om de kerk in 't midden te houden.