

LIMERICKS

Er zijn in 't leven 5 dingen waarmee je mensen kan beroeren of emotioneren: muziek, gebaren of symbolen, beelden al dan niet bewegend, het gesproken woord en het geschreven woord. Binnen de context van dit medium moeten we ons dus beperken tot dat laatste. We proberen het te doen met een speciale vorm van schrijfsels, waar ook een beetje muziek in zit.

Er was eens een imker,
Zijn koninginnen kweekten zo geren
Dat er overal bijen vlogen te flaneren
Hij was zodanig gealarmeerd
Dat hij al zijn darren heeft gecastreed!

Mijn bijen die vliegen
Tot ze niet maar weten van welke parochie ze zijn
Ze vliegen in 't zweet van hun aanschijn
Nooit of nimmer zouden ze mij bedriegen
Nectar of stuifmeel is als wijn en ambrozijn.

Een jongeman solliciteerde bij 'n groot imkerbedrijf
Veel papier en veel geschrijf
Vraagt de directeur: "n Kopje koffie met lepeltje
honingzoet?"
"Dank u nee, mijn gezondheid verdraagt dat niet zo
goed!"
Dat was natuurlijk geen miskleun, maar een misdrijf!

Een imker uit Gent

schreef zijn testament bij de notarisassistent
Om zeker te zijn hoe hij wou voortleven na te sterven
“Na de crematie moet mijn as in een urne op de schouw
Opdat ik mijn bijen kan in ’t oog houden en mijn vrouw!

Er was eens een koningin uit Baal
Die maakte met haar darrenvriendjes zoveel kabaal
dat de hele buurt het kon horen
En toen zij haar maagdelijkheid was verloren
zoemden en klaptten de bijen allemaal

Een imker uit Herenveen
Had met zijn bazige babbelzieke vrouw menig
mondgemeen
Toen hij moeilijk afscheid had genomen van al zijn
korven
Maar uiteindelijk toch was gestorven
Stond op zijn grafsteen: ‘Eindelijk slaap ik alleen!’

Geen kwezelarijen of piraterijen!

Ik hou heel erg van mijn bijen
Omdat ik ze laat betijen
Als ze op mensenvel vallen
En omdat ik weet dat geen van ze allen
Een gifpijl mag of durft te knallen.

Een Hollands blondje haar man was imker
Maar bovendien niet al te pienter
Ze kreeg een melding van een zwerm aan het kerkhof
Antwoordde ze: Waarmee komen jullie nu aandraven?
Dan is die toch al lang begraven!

Charlie-je-weet-wel