

De krant van bijenland – editie 4

Ten bijengeleide

Dat bijen nu ook tot in de politieke arena (be)landen, kunnen we alleen maar toejuichen. Ons tijdschrift houdt van de gulle, gewone, gewillige of geitenwollen lach, maar dat wist je al. Nieuwe verhalen van lezers, daar hebben we het voor en daar heb jij wat aan. Veel onuitgegeven bijennieuws ook. Om te eindigen met de spreuk van de maand in actua.



Bijen op en voor het Vlaams Parlement

Op het dak van het Vlaams Parlement in hartje Brussel staan sinds kort 3 bijenkasten. De parlementsleden hielden een fel opgemerkt debat over welke kleur de kasten zouden krijgen. Iedere partij claimt minstens 1 exemplaar. Bij de verdeling van de oogst zou minstens 80 % afgeroomd worden voor de parlementsleden zelf. Over de verdeelsleutel zijn de leden het niet eens geraakt. De rest zou verkocht worden op de reguliere markt om ook de commissie rond 'bijensterfte' in leven te houden of nieuw leven in te zoemen.

De cursieve lach met: Parkwandeling

Laatst was ik met mijn kleinzoon KOR (8 j) in een bloemrijk park aan 't wandelen. Vraag ik hem:

- *Weet jij waarom de bijen rond de bloemen vliegen?*
- *Ja opa, omdat de bloemen niet rond de bijen kunnen vliegen*



Zwerm scheppen

Imker E.C. uit SKL laat ons in zijn recentste avontuur delen: "Mijn laatste zwerm scheppen gebeurde op 8/8/17 en viel geweldig mee: slechts 11 prikken. Vraag me niet meer waar of hoe pijnlijk. Over is over. De pijnschaal is het equivalent van bijna 3 jaar bloedgeven bij het Rode Kruis. Ja om de 3 maand lever ik 400 gram rood vocht om (bijna-)dode mensen in leven te houden. Dus 11 steken om 30 à 40 000 bijen in leven te houden, ik had het er voor over.

Maar vroeg mijn kleindochter Lus bij het zien van de bruine diertjes:

- *Waarom zijn die zo bruin?*

- *Schatje, die hebben op het strand van Oostende al heel de zomer liggen zonnebanken!*

Nu de zonnebankcentra toch zo goed als afgedaan hebben, is dit de beste reclame voor dames die zich zelf willen up-tjoenen: 'zonnebank op het strand!' Dan hebben de Oostendenaars of andere zeerandbewoners er ook nog wat aan."

Gezocht: Hoofdredacteur

De 'Krant van bijenland' – kortweg KvB -is danig op zoek naar een journalist (M/V) met ervaring in de imkerij, meer bepaald een persoonlijkheid met een lage verzuringsgraad, die geen schrik heeft om te werken met bijen en computer, iemand die tegen steken van mensen immuun is, bestand tegen varroa-aanvallen en soortgelijke risico's.

Wij bieden een droomjob bij het meest gelezen bijenmagazine van Vlaanderen, een enthousiast team van zoete collega's, de groenste en gezondste omgevingen van de milieuvriendelijkste provincie als werkplek, geen files en weinig CO² uitstoot, doorgroeimogelijkheden en een riant vergoeding met extralegale voordelen (1 pot honing per maand, verzekering tegen ongewenste neveneffecten van gifprikken, gratis F1-koninginnen,...), opleidingscursus, onder eigen gezag, leiding en toezicht kunnen werken. Kandidaturen met cv richten aan KvB ter attentie van ondergetekende.

Tintelende titels

Onze redactie is dagdagelijks ook op zoek naar intrigerende bijen verhalen. Soms verslikt of stikt een redactielid zich al in de betiteling. Hierna enkele voorbeelden van gelukkig nooit gepubliceerde en dus ook nooit bestaande gebeurtenissen:

- *Soldaten schieten bij dood die hen wou aanvallen*
- *Exhibitionist aangevallen door wespen*
- *Imker ontsnapt nipt aan bijen(kast)jacking*
- *Bijenstelers belanden in ziekenhuis, daarna bij politie.*

- *Kirsten Flipkens standt in kwartfinales dubbelspel: partner slaat raket naar bij maar die belandt ongelukkig op haar hoofd*
- *De e-sigaret rukt op in de imkerij ten nadele van de pijp*
- *Trump in rechterhand gestoken door wesp: veiligheidsagenten falen nu ook en worden ontslagen. Hij verkondigt ook onmiddellijk muur op te trekken rond Witte Huis.*



- *Jeroen Meeus na afhaken van Delhaize en Carrefour scheep met imkerij 'De bienhal' en brouwerij 'De bierhal'.*
 - *Terreur-imam kweekt geradicaliseerde bijen*
 - *Paniek bevangt passagiers bij het zien van bijenzwerm uit vliegtuigraampje*
- Zo heeft de fantasie in onze imkersbreinen ook zijn rechten!*

Varroagate

Zitten we na de fipronilschandalen ook met een mierenzuur-, Taktik-, Hiveclean of gelijksoortig schandaal in de bijenteelt? Het is met voedselschandalen net als met een slokje gemorste benzine in een kanaal: de vlek blijft zich uitbreiden. De aandacht voor het Barnevelder sjoemelgif waarin een verboden middel verwerkt zit, zal daarom nog wel een tijdje

blijven voortduren. Hoofdluizen, schaamluizen, bladluizen, bloedluizen ... het zijn dorstige zuigende minuscule spinnetjes die zich op hun acht poten goed staande weten te houden in de omgeving van mensen, dieren en planten tot levensbedreigende ergernis toe. Zo ook de varroa in de bijenteelt. Die lachen ook met hun slachtoffers als ze ze kunnen leegzuigen of aan de bijenlichamen kleven zonder gestoken te worden! De vraag is wie er het laatst zal lachen: de belagers, de belaagden, de kippen- en bijenboeren of de gifindustrie? Wie heeft het meest geld of de grootste lobbyisten?

Er moet maar 1 imker het riskeren om zijn honing te slingeren in het pas gekuiste kippenhok en een reporter met een goeie neus erop uitkomen om de eiercrisis te laten overgaan in een honingcrisis.

Een andere vraag die ons moet bezighouden is: wat als IS zich hier eens mee gaat moeien of fipronil gaat inzetten om ons mensen massaal te vernietigen?



Spreuk van de maand:

*Met 1 eitje in de hand
voelt het FAVV je al aan de tand
En morgen staat het in de krant!
De kippenboer bijt in het zand
De politici staan aan de zijkant!
Worden koninginne-eitjes ook aangerand?*

Charlie Eylenbosch

