

## **BZN = Bijen Zonder Naam**

U zal het zich nog herinneren dat eind januari pater Phil Bosmans overleed, de man die de Bond Zonder Naam in Vlaanderen aan de grond zette of liever uit de grond deed groeien. Ik kreeg het doodsbericht van pater Phil in de bus (als BZN-prom) en wilde de viering dan ook graag meemaken. In Kontich, in de hoofdkerk. Bomvol. Een schare fotografen, cameramensen en perslui. Naar schatting 800 mensen, van alle gezindheden, rangen en standen, zigeuners, armen (je kon het vermoeden aan hun kleding), Duitsers (welke even in hun taal werden aangesproken). Aan het altaar werd de viering geconcelebreerd met 7 priesters, waaronder zijn 2 opvolgers, resp. E.H. Frans Van oudenhoven en E.H. Patrick Hanjoul (sinds 2000). Bisschop Johan Bonny (Antwerpen) was de voorganger. Vooraan op een groot scherm zijn foto met de tekst: *Mijn laatste woord: dankbaarheid*. Voor het eerst maakte ik mee dat iemand zijn eigen lezingen voor de uitvaart gekozen had, evenals de homilie. Zeer markant. Maar de taal die Phil uit zijn gouden pen liet vloeien, is van een poëtische, bijna bijbelse orde. Maar vooral eigentijds en o zo aansprekend. Niet voor niets noem ik hem de *"Guido Gezelle van de 20<sup>e</sup> eeuw"*. De ploeg van voltijdse BZN-medewerkers (20) droegen elk een aandenken naar voor als hulde aan hun stichter en inspirator. Will Ferdy (84 jaar!), vriend van Phil Bosmans, bracht een hommage met het live zingen van één van zijn sterkste nummers *"Belijdenis"*. Twee koren luisterden de offer- en communiegang op. Mijn hart was ontroerd, mijn ogen weenden van bewogenheid. Van onmacht ook om de boodschap van Phil *'Menslief, ik hou van jou'* zo onvoldoende in praktijk te kunnen brengen. Voor de bewieroking van de kist op het einde vroeg men alle aanwezige priesters om een 'corona' te vormen rond het lichaam van Phil; wel 30-40 priesters traden naar voor! Het hele gebeuren duurde meer dan twee uur, maar verveelde niemand.

Deze kleine anekdote als inleiding op mijn eigenlijk betoog. Phil was de grondlegger ook van de BZN-spreuken, die al jaar en dag iedere (2) maand onze huiskamer opvrolijken. De spreuken zijn het visitekaartje van Bond zonder Naam. Ze verzenden er jaarlijks zo'n 8 miljoen in Vlaanderen en bereiken minstens één op zes Vlamingen met 5 zendingen per jaar.

Spreuken groeien in het dagdagelijkse leven. Ze zijn niet het werk van een team massapsychologen. Door aandachtig te luisteren naar waarom, hoe en wat mensen zeggen, ontvang je vaak bruikbare gedachten. Het resultaat is een spreuk die dicht bij het leven staat, die niet de ambitie heeft de wereld te veranderen, maar eerder een volgehouden poging is mensen uit te nodigen tot reflectie. En die mij dus ook inspireren om enkele varianten naar onze imkerscultuur over te brengen. Als een hommage aan Phil. Daar gaan we:

- *Bij: mij hoef je niet perfect te wezen.*
- *Bijlief, ik hou van jou!*
- *Superfecte buckfasten/carnica's: = bijen om te zoeNen!*
- *Wespen: ADHD-bijen !*
- *Bijenvriendelijke mensen verlangen mensvriendelijke bijen!*
- *Mannen zijn als bijen: eerst de prik en dan de bult!*
- *Imker = iemand die 'gebeten' is .... door de bijenmicrobe.*
- *Zwerm = een fata morgana*
- *Bijenvolken: ons vliegend personeel en onze grondtropen.*
- *Bijengemeenschap =*  
*IVA en AVI => ieder voor allen en allen voor ieder!*  
*Koningin:*  
*EMA en EVA => één met allen, één voor allen!*
- *Bieën = een goudmijn voor je gezondheidskapitaal.*
- *Liefde is ...*

*Een zoentje stelen van de koningin!*

- *Bijenhal = de beste investering in immobiëlen voor een man.*
- *Bijen, toneelspelers, watersurfers hebben iets met plankenkoorts!*
- *Darren zijn losers: ze verliezen eerst hun hart, dan hun zaad en tenslotte hun leven!*
- *Een koningin met een vliegbrevet heeft haar v-rijbewijs gehaald!*
- *Een honingsnoet doet iedereen goed.*
- *Bemin je vijanden: de bijen en ze worden je vrienden.*
- *De hemel op aarde is: ZACHTHEID.*
- *Positieve bijen laden ons op.*
- *Geen enkele bij is volmaakt. Daarom heeft ze een engel!*
- *Bijtjes blozen nooit op bloeiende bloemen.*
- *Stoppen met roken? Gebruik vochtige tabak.*
- *Verbeter de wereld, begin met één bij(tje).*
- *Nectar: een wettelijk toegelaten drug.*

Misschien ontstaan er in je eigen koker ook BZN-spinsels! Zeg het mij maar!

Charlie, fan van Phil. [charlie.eylenbosch@telenet.be](mailto:charlie.eylenbosch@telenet.be) rozenstraat 36, 1742 St-Katherina-Lombeek  
0488 985940