

Je grafschrift



Waarde
levenden,

Weldra komt november aangewaaid, met zijn alle heiligen en alle zielen van verloren gegane gloriën, waaronder dus zeker ook imkers. Ben jij er ook niet op gebrand om na dit leven voort te leven in de geesten van nakomelingen en nabestaanden? Dan kan je hier alvast één van onderstaande epitafen kiezen en reserveren bij onderstaande. Weliswaar in ruil voor een potje honing, of een zwerm, of kastje ... Daarover gaan we niet moeilijk doen en kunnen we altijd eens over klappen. Hier gaan we (zoals trouwens ieder moet gaan)!

- † Een zerk voor al mijn imkerswerk
't is mager maar ik maak me sterk
Ik kom terug in het ruimtevaarttijdperk

† Ik heb de beste levensverzekering kunnen halen
Thans hoef ik ze nooit meer te betalen

† Zet steeds wat bloemen op mijn graf
Dan komen er toch nog wat bijtjes op mij af

Voor de imker met een maatje meer:

† Ik ben zodanig afgefallen
Dat de balans mijn leven niet meer kan verknallen

† Ik dacht na de ritssluiting: "'t is in de zak!
En hoorde nog net van haar zeggen:
"'t is in de saccoche!"

† Weergekeerd tot stof en as
Lig ik nu op het kerkhofgras
Als voedsel voor de bloemen
Waarop mijn bijtjes komen zoemen.

† Ik ben uit het leven getreden
wegens 'onvoorziene omstandigheden'
Op de zelfmoordlijn was de ambtenaar
niet beschikbaar, miljaar.

Imker overleden aan overdosis bijensteken:

† Van het laboratorium naar het mortuarium
Het funerarium als tussenstadium
Van het auditorium in het crematorium
naar dit columbarium.
Wie betaalt het honorarium???

Imker met aanslepende ziekte:

† Sukkelaar, sukkelaar
In saecula saeculorum. Amen.

Louis' laatste woorden:

- † - Maar, dokter, als de operatie mislukt, wat dan?
- Wees gerust, Louis, daar merk je helemaal niks van?

Medewerker van het Centrum voor sterrenkunde

- † 'k Vloog als astroloog veel te hoog
Voor Sintepieters argusoog
te pletter tegen een regenboog
'k Betoog voor 'n retour als bijenbioloog.

- † Imkersvrienden van het laatste uur
Mijn leven was al te kort van duur
Eet en drink nog 'ns flink
Als traktement op mijn laatste sacrament.

Voor imker-visser:

- † Als lieveling van honing en haring
Kwam ook zijn leven tot bedaring
Welke macrobiotieker heeft daarvoor 'n verklaring?

Jonge imker:

- † Was rap de pist uit
En rap de kist in.

Alleenstaande imker zonder nakomelingen:

- † Niemand die mijn graf nog wil wiede
Daaraan ziede!
't Is maar grauw te sterven zonder vrouw.

Voor Emiel X:

- † Bid voor de ziel van Emiel,
Imker van stiel.

Uw nog levende Eylenbosch Charlie.