



...dat ik geboren werd, schreeuwde ik het uit van plezier: ik zou immers imker worden, zo stond het in de sterren.

...dat ik met een boogje plaste, was toen mijn moe mijn eerste pisdoek – luiers bestonden nog niet! - wou aandoen. Haar voorgevel was natjes en dat was niet van de overlopende moedermelk.

...dat ik een kus kreeg was van een bij met haar achterwerk op mijn lip. Ik lispelde zodanig dat de dokter er werd bij geroepen. Hoewel die mij ook niet verstond.

...dat ik 's morgens honing op mijn tutter gesmeerd kreeg, was ik amper 9 maand. We zijn nu bijna 65 jaar verder en ik heb de gewoonte aangehouden, weliswaar zonder fopspeen.

...dat ik een bloot meisje (mijn nicht overigens, want ik had of heb geen zus) zag, dacht ik: 'Welke bandiet heeft dat er af gesneden, zo'n snee?'

...dat ik mijn eerste was in de klas was in het eerste trimester van het eerste studiejaar. Nadien is het mij nooit meer gelukt!

... dat ik me een ezel waande en tegen een steen schopte: rats in stukken. De tweede keer ging dat al veel moeilijker; die stukken nog in kleiner stukken schoppen.

... dat ik het voor de laatste keer deed: roken en inhaleren.

... dat ik haar zag wist ik meteen: zij wordt het niet!!! Ze was tenger, klein, niet zo loops, loom ... zo'n koningin kan nooit olympisch kampioene worden.

... dat ze mij seksuele voorlichting gaven, waren ze maar wat aan het 'lullen' over de bloemen en de bijtjes.

... dat ik een seksuele verlichting kreeg, was ik meer opgelucht dan voorgelicht. Ik voelde me opgelicht.

... dat ik als 12-jarige een voorlichtingsboekje uit moeders nachtkastje stiekem griste, nam ik dat mee naar school. Biologie over het voortplantingsstelsel, moest ik mijn schoolkameraad zeker toch wel eens laten zien of bijbrengen, zeg!... Maar tijdens de speeltijd had meester Petrus(ki) dat ook stiekem uit mijn pupiter gegrist en bracht het prompt bij mijn moeder terug. Ik voelde me "gezien" met een uitbrandertje.

... dat je mijn cursiefje las dacht je vast: hij is een beetje gek. Nu weet je het zeker: hij is het helemaal!

...dat de moed me daardoor in de schoenen zakte, ben ik dan ook op mijn kop gaan staan.

...dat we de kopstand deden, had zij (weer) koppijn.

... dat ik mijn rijbewijs haalde, stond ik al in de file en bekleog het mij.

... dat ik een zaadontlading kreeg, was tijdens een droom. Het was een gele substantie waar ik onderste boven van was.

...dat ik me echt man voelde, was na die droom. Het gaf perspectief op nakomelingschap en het voortbestaan van de wereld. Uitsterven van het menselijk ras was vanaf nu uitgesloten.

...dat ik me scheerde was met een scheermachine. En de eerste keer... met gilette, was er een kleine bloeditstorting.

...dat ik bloed gaf, wist ik helaas niet aan wie het ten goede zou komen. Na 125 beurten of 44 liter later weet ik het nog altijd niet.

....dat ik "auhw!" riep, was bij een bijensteek, de tweede keer toen ik met een hamer de nagel miste, de derde keer toen ik met mijn hoofd tegen de balk van mijn bieënkot botste, de vierde keer ... ? Neen dat vertel ik je best niet, maar dat was ook voor de eerste keer.

... dat ik gestoken werd aan mijn hand door een bij schreef de dokter mij een niet-steroïdale anti-inflammatoir middel Apranax voor. Als ik nu aan hand of arm gestoken wordt, weet ik 5 minuten later niet meer waar precies. Sindsdien heb ik al veel doktersraadplegingen en Apranax'en uitgespaard.

... dat ik gestoken werd aan mijn ooglid en lip, kon ik de weg naar de dokter niet vinden. Oog zat dicht en ik halfblind. Om oog en lip te vrijwaren, heb ik meestal rokend pijpje in de mond. En als het een bij toch lukt mijn zicht- of zoenzone te infiltreren, ja, dan zie ik toch nog voor $\frac{3}{4}$ ipv half blind. Joep, weer een dokter uitgespaard.

...dat ik slingerde, liep de honing over in de emmer. En zei mijn vrouw: 'Awel, heb gij zoveel bruin zeep vandoen om dat hier te kuisen?'

... dat ik een eerste indruk had, maar het niet kon uitdrukken, maakte ik maar één keer mee.

... dat ik naar school ging, weende ik!

... dat ik naar de imkersschool ging, weende ik niet!

...dat ik op een computer wilde werken, werkte het niet! Achteraf bleek de elektriciteitskabel niet aangesloten.

...dat ik een condoom zag, dacht ik aan de nieuwste vorm van banaanbewaring. Toen ik het voor de tweede keer zag na enige voorlichting, blies ik hem op. En ineens, paf! Zou ik zoiets ooit gebruiken??? Ik nam me

voor nooit een vrouw te kiezen met lange nagels, laat staan gelakte.



...dat ik het geslacht van het woord 'condoom' ontleedde, ontdekte ik dat het 'onzijdig' is!!! In een vroeger katholiek tijdperk was het ook nog 'onzedig'. En als het ballonnetje doorprikt wordt is het ook nog 'onzalig'. En waarom staat er op de verpakking nooit: 'schudden bij gebruik'?

... dat ik trouwde was vandaag, 28/8/2016, 40 jaar geleden. Ik ga het daarbij laten.

... dat ik een steen wierp, was ik zonder zonde! Alhoewel het beter was geweest om de eerste steen te leggen.

...dat ik mijn eerste stap zette, wist ik niet hoeveel km ik zou afleggen.

...dat ik op een eerste verdieping kwam, is lang lang geleden.

...dat ik mijn eerste bijenkast had is nu 31 jaar geleden: 1985.

Het leven is een opeenvolging van vele keren eerste keer!!! Boeiend toch?!

Charlie Eylenbosch