

Bijen-



Weldra wordt het weer lente, hopelijk een feest voor onze immer ijverige immen en onderdanen. *Lente*, spring in 't Engels, *le printemps* (Fr.), *mola* in 't Portugees, *Frühling* in 't Duits, *primavera* in 't Italiaans evenals in 't Spaans, *printempo* in het Esperanto, *jaro* in 't Tsjechisch, *tavaszi* in 't Hongaars ... het kan niet genoeg vertaald worden opdat de Europese weergoden het zouden verwezenlijken. Het is de tijd dat de koningin weer zo zwanger wordt dat ze niet onder de 100 eitjes per dag valt. Het is de tijd dat de lucht weer zo zwanger wordt van bijen als er sterren aan de hemel staan, Het is de tijd dat de bloemenkelken weer zo zwanger worden van stuifmeelkorreltjes en hommels en bijen ze massaal 'inkorven'. Het is de tijd dat mijn pc weer zo zwanger wordt van lettertjes om ze op scherm te projecteren en op papier te

printen teneinde de gulzigheid van mijn lezers te bevredigen.

Lente

We mogen ons weer blindstaren op de oogverblindende, bloedmooie schoonheid van bloeiende bomen, blozende bloemen, bosrijke beemden, bubbelende beekjes, en ... bezige bijtjes. Het is de tijd dat de lucht zo fluwelig is dat al mijn poriën zeggen: 't is lente. Het is het moment om elke morgen 1 minuut stilte in acht te nemen, en te luisteren naar de repetitie van de vogels en het zoemen der bijen. Ze verschijnen aan het vlieggat in 'pool position' en schieten als kogeltjes door het luchtruim. Terwijl we weten en voelen zonder te zien: de queen koopt kindjes 'tegen de sterren op'. Haar volwassen nakomelingen wentelen zich in het bloemenmeel van de kelken zoals muizen in het meel. Ze kittewietelen het hart van de bloemetjes en keren gegarandeerd geparfumeerd kastwaarts. Vrouwen doen net andersom: die gaan geparfumeerd van huis heen!

Lentetijd:

de nachten beginnen aan hun afslankingskuur, de dagen dikken aan. De koningin gaat in overdrive en overdrijft in haar kerntaak. Geen

imker die haar in deze tijd zal tegenhouden of geboorte beperkende maatregelen zal nemen. Lente-time is koppeltijd. Altijd zo geweest. God heeft dat zo gewild toen Hij de seizoenen schiep en tegen alle dierenparen zei: ga en vermenigvuldig U. Ook de eerste dar en eerste koningin op aarde is dat niet ontgaan. Sindsdien is mei-juni de periode dat genetisch geschikte paringspartners een koningin 'zien en ...sterven', zoals ze dat ook van Napels plegen te zeggen. Dom eigenlijk van die obesitasbijen dat ze zo'n leven houden met die dame dat ze er geen leven meer aan overhouden voor zichzelf! Nadat de kloeke koningin haar kakelverse eitjes heeft laten uitbroeden, zendt zij haar onderdanen uit als boemerangetjes, weerkerend met parelend vocht of met gele, oranje, paarse, of bruine blokjes aan hun been. De queen is de slavin van haar spermatheek enerzijds, maar de slavendrijfster van een al dan niet grote gemeenschap anderzijds.

Lente

is de tijd dat er geflirt wordt tussen bloemetjes en bijtjes. Beiden smeken om mekaar te zoenen. Wat mag die aanstekelijke kracht wel zijn? Het is de lente-energie!

Misschien is het nog moeilijk om in mirakels te geloven, maar lente is de tijd dat er duizenden mirakeltjes gebeuren. Je hoeft er echt niet naar Lourdes voor te gaan. Wie tovert ons die prachtige bloemengala's op onze netvliezen? Wie doet de botjes op de lentebloesemde fruitbomen zo schieten? Wie doet de bloesems hun prachtige rokjes ontvouwen op die lentebotten? En welke parfums van Dior of Chanel kunnen tippen aan de natuurgeurende bloesems en bloemetjes? Zonnestrallen priemen door ochtendgrijs en strijken neer op al wat moet groeien en brengt al het levende in extasefase: sprankelend fris, bruisend, gestaag ontwakende lusten die uitmonden in liefdestaferelen, het lichtspectrum scheidt nieuwe kleuren en tinten... Laat me beamen:



Charlie Eylenbosch