

Spiegelkje, spiegeltje aan de wand,

Wie is er de mooiste van het land ?

Wie doet ze binnen als zaadfabrikant?

En baart dan aan de lopende band!

Vandaag een 'koninginnenhapje'

Tot voor kort beschikte de Belgische bijenkorf dus eigenaardig genoeg over 3 koninginnen. Deze soort heeft het grote privilege gedragen en gevoed te worden door de gemeenschap van alle onderdanige werk(st)ers. Koninginnen vallen op door hun gedrag, door hun geur en parfum, door hun hoed of kroonjuweel, al dan niet met nummer, door hun elegante(re) gang of loop. Koninginnen vallen meestal op een man, meestal ook een koning. Ze vallen op door hun karakteristiek gedrag. Elke imker koestert zijn immen als edel dieren, zij zijn het bepalende stuk op het imkersschaakbord en krijgen ronkende titels: de mooiste, de productiefste, de elegantste, de soevereine reine, de matriarchale alleenheerseres, de regerende vorstin, de burchtgravinne van ons hert, de bazin van het bijengezin, onze beschermgodin, zij die bemoedert en bemoederd wordt... Het lijkt wel of koninginnen meer dierenrechten hebben dan de werkende klasse. Sommige imkers geven aan hun mini-oogappels begrijpelijkerwijs majestatische namen als Elisabeth, Astrid, Paula, Fabiola, Wilhelmina, Noor, Juliana, Emma, Máxima, Beatrix, Victoria... oh en ik zou Mathilde nog vergeten. Wie van deze dames is de mooiste? Of de creatiefste, de productiefste, de muzikaalste, de zachtaardigste, de kwiekste, de sympathiekste...? Welke miss durft de catwalk confrontatie met een koningin aan? Welke spiegel zal het zeggen? Of

durven zeggen, op gevaar van in duizend stukjes aan diggelen te vliegen? Je kan je zelfs afvragen welke rol een koningin in feite vervult: godin of slavin? Bazin of gezellin?

Vorstelijk gezin.

In de TV-reeks over royalties wordt alle lof gezwaaid over koninginnen en aanverwante titulatuur. Ik vraag me af of al die dames wel met hun twee voeten op de grond staan, als ze zo op handen worden gedragen. En waarom trouwen ze: koninginnen met koningen? Soort zoekt soort, zeker! Ook, maar de entourage regelt dat, zoals God dat regelde tussen Adam en Eva. Wie heeft ooit het huwelijk gearrangeerd tussen Boudewijn en Fabiola? Is er ooit een beter koppel geweest dan deze twee. Bij ons heeft niemand ons huwelijk bedisseld, tenzij wij zelf, maar ik durf ons in de verste verte niet vergelijken met de relatie van dit vorstelijk paar zaliger. Enfin als je de klank in ons huwelijk af zet, is het nog leefbaar. Mijn vrouw doet de was veelal op 90°, maar onze communicatie stoomt ook al eens in die buurt. Pas op, versta me niet verkeerd; we verstaan elkaar hoor: ook zónder woorden. Ola, we wijken af van ons onderwerp.

Wat is het verschil tussen een menselijke koningin en een bijenkoningin? De laatste is een vorstin zonder land, zonder macht, zonder hoed, zonder gemaal (en dus ook geen kabaal), zonder etiquette en stijf gedoe, zonder die ambetante maandaffaires en dito stemmingen. Zonder spiegel die haar de mooiste aller volken noemt. Maar ze IS het wel!



Lang leve de koningin. God save de Queen!

Charlie ge-weet-wel.