

De krant van bijenland – editie 2



Editoriale gedachte:

Een mens kan tegenwoordig geen krant meer openslaan, of zijn leesdrift wordt besmet met deprimerende alarmerende ebolavirussen. In de imkerswereld is het niet anders: elk zichzelf respecterend magazine heeft het over bijenuitroeiende en –bedreigende varroa-besmetting. Kommer en ‘kwijl’ dreigen onze imkersziel naar de hel te verdoemen. Neem nu de vorming van de regering Michel I. Ze sturen wel enkele F16's naar IS, maar korterbij, het bombarderen van alle in ons land levende geïmmigreerde varroa's, daar is geen staatsminister voor aangesteld, laat staan een iota over geschreven in de regeringsverklaring. Veel papierwerk kan dat nu toch niet meebrengen! Ik ben vreselijk teleurgesteld. Gelukkig is er nog de impact van dit bijengazetje met zijn positief positionerende petje en pen, dat weliswaar niet de hemel op aarde belooft, maar iets daartussen, daar waar ook onze bijen zich begeven.

Geen zin om te werken? 10 excuses op een rij

"Een zwerm bijen omsingelt mijn auto waardoor ik niet kan vertrekken."

Ik ben vergiftigd door wel 10 wespensteken en zou niet willen dat mijn collega's ook besmet worden.

Mijn koninginnen staan op het punt om te bevallen.

Ik heb gisteren mijn eerste keer in mijn leven honing geslingerd. Vandaag moet ik echt bekomen van de hoeveelheid (hoeveinigheid)!

Ik heb deze morgen melk gedronken met honing. Plus een bij die honing kwam halen op mijn tong. Zij prikte mijn tong waardoor ik nu niet kan praten.

Ik was aangevallen door Monticolabijen. De chemische reactie hiervan deed mijn bloed zodanig koken dat ik mijn werkmakkers op de vloer ook zou hebben aangevallen.

De werksfeer is niet optimaal, mijn loon ondermaats, mijn chef onuitstaanbaar, mijn collega's kwezels en kwieten, mijn functie onder mijn niveau, de afstand woon-werk veel te lang, heb geen toekomstperspectief, en geen evenwicht tussen privé en werk, geen extralegale voordelen en daarom ga ik mij vandaag eens met mijn bezige bijen bezighouden.

Een van mijn bijen was met het verkeerde been uit bed gestapt en irriteerde me zodanig dat ik het ook deed.

Kijk hé baas, ge hebt al lang genoeg op mijn zenuwen gewerkt. Nu zal ik eens op uw zenuwen werken. Als ik kom, ik zeg 'als ...', dan breng ik mijn zenuwachtigste bijen mee.

Vandaag vroeg één van mijn koninginnen waarom al haar kleintjes geen tutter kregen. Ze maakten zoveel kabaal omdat ze met 'luizen' zaten. Ik moest dus dringend naar Dreamland.

Collaize wil meer consumenten vangen met “groene” honing

De nieuwe supermarktketen Collaize, een fusie tussen Colruyt en Delhaize, gaat de duurzame toer op en brengt vanaf vandaag een eigen honing op de markt. Pittig detail: de

honing is geoogst op het groene dak van één van de filialen. “De bijenkolonie heeft aardig wat kilo’s “groene goud” binnen geschuurd. We hebben de primeur om 20 potjes ter beschikking te houden voor de verkoop. Wij zijn enorm trots het eerste winkelcentrum in Europa te zijn met een eigen merknaam Shophoney. Het past helemaal in onze nieuwe visie van meer duurzaamheid”, aldus de heer Trotsky Gerard, de nieuwe CEO van Collaize. Uiteraard zal de keten meer consumenten vangen met honing dan met azijn.

Primeur in bijenwereld

In imkerskringen is een golf van euforie ontstaan nu bekend raakte dat een Nieuw-Zeelander een fantastische uitvinding heeft gedaan. Hij ontwikkelde nl een soort varroazuiger, equivalent aan de ons bekende stof-zuiger, die de mini-beestjes opzuigt maar de bijen ongemoeid laat. Mocht deze uitvinding doorbreken, dan mag de bedenker Bee Man zich de nieuwe Bill Gates noemen.

De vrolijk relativiserende liga ter bestrijding van oxaal- en mierenzuur

In deze rubriek wordt niets of niemand ontzien. De uitlaatklep voor de foeterende, vloekende, door varroa moegetergde, ver-zuur-de, zwartgallige, depressieve en aan andere-risico’s-onderhevige imkers. De weg om te evolueren naar een positivo.

Niemand beweert dat hij of zij de wereldwijde problemen van de bijenwereld kan oplossen , maar het zou een leuk begin zijn mocht de varroamijt met uitsterven bedreigd zijn.

Honing in solden: gisteren aan halve prijs, vandaag de helft van de prijs van morgen.

Imkerende boekenwurmen: Belezen imkers gaan regelmatig met een ander naar bed.

Waarom dringt ebola niet door tot bij virussen, varroa's en andere vieze vunjige vuiligheid?

Zaai geen angst, maar bloembollen en bloemenzaad.

Geloof niets van al deze oneliners, ze zijn dubbel zinnig, soms drieledig tot het viervoudige toe. Een-lijners tot de zesde macht.



... tenminste als er dan ook nog overlevende mensen zijn om de zoo te bezichtigen

Het leuke van dit velletje papier is eveneens dubbel: na de vrolijke

lezing, kan j' er je berokerspijp mee aansteken.

Alweer een desillusie rijker en een droom armer: ik greep andermaal naast de Nobelprijs voor literatuur! Maar ik ga daarom geen lepel honing minder eten.

Charlie Eylenbosch (met foto op vraag van enkele trouwe lezers... of is het lezeressen!)