

De krant van bijenland

Redactioneel

Welkom, waarde imker(es), in deze rubriek, die een literaire betrekking met u, tevens lezer, aangaat, teneinde u de hoogste satisfactie inzake letterkundig orgasme te verschaffen. De rubriek ook die, meer nog dan welk medicijn ook, uw vervelende kwaaltjes zoals hoofd-, spier-, rug- en andere pijnen meteen verlicht. Hier komt je tijd voor zinvolle onzin!

Barack en de bij.

Barack Obama en bijen, het zal nooit een geslaagd huwelijk worden. Dat bleek gisteren nog maar eens tijdens een toespraak van de Amerikaanse president.



Obama kreeg de voorbije jaren al meermaals af te rekenen met insecten. Zo ook gisteren, toen een zoekend exemplaar rond het hoofd van de president kwam vliegen om daarna doodleuk wat uit te rusten op diens voorhoofd.

"This guy is bothering me", klonk het bij Obama, die met enkele verwoede pogingen probeerde de bij weg te slaan.

Overlijdensbericht

Tot onze grote droefenis en ontsteltenis is De heer Dirk De Dappere uit onze imkerswereld gerukt. Hij is ons door een ongeval ontkomen! Het heeft de Heer behaagd zijn ziel tot zich te roepen.



Zoekertjes:

- Koningin uit het Pajottenland zoekt rasgezelschap met darren van zuivere lijn met hoofdeigenschappen: zachtaardigheid, werklust en productiviteit.
- Koningin verloren gevlogen in buurt van de Darrestraat op 8/5. Eigenaar looft 500 € beloning uit.
- Wanted: F16-bijen voor aanval en moord op baby.

Koopjesrubriek

Te koop gevraagd: DB-kast (met toebehoren en inhoud).

Huwelijksadvertentie:

Weduwe zoekt imker om nieuw nest op te bouwen. Met simplex of dadant-blatt, met carnica of buckfast, zwart of

gestreept, mij allemaal om 't even! Reis liefst met Ryan Air: voor bruidsvlucht! Bestemming: noordpool. Met nachten van 24 uur.

Bijen vinden massaal paaseitjes!

In elke cel 1.

Bijen op het prikbord

Het persagentschap AP laat in een bericht weten dat in de keuken van de koning Filip en koningin Mathilde bijen op het prikbord de vergeet-me-nietblaadjes vasthouden. Simpel, ze hebben ze erop 'geprik't! Post-itjes worden prik-itjes!

Bijen 3 weken in de cel.

Bijen moeten 3 weken in gevangenschap doorbrengen alvorens ze uit het moedernest mogen. Dit is de harde wet van de bijennatuur.

Krantenkoppen:

Bijenhôtels rijzen als paddenstoelen uit de grond
Zwerm kraakt leegstaand pand.

Wat was was voor was was was?

Koninginnen kweken als konijnen.

Bijen zappen naar sap

Arrestraam: de 'pil' voor de koningin

Goede raat is veel honing waard.



Uw reporter ter plaatse : Charlie Eylenbosch

ⁱ NIET op de openbare weg gooien. Of naar de politie.