

Waarom?

Waarom trouwt een bijenkoningin niet met een bijenkoning? Zo vroeg een jongetje van 5 me in de kleuterklas, aan wie ik een initiatie mocht geven: "bijtjes voor



dummies". Ja, waarom trouwen slakken ook niet met elkaar? Dan moet er één zijn huis inleveren!

Ik heb zo enkele al dan niet interessante, soms

ook overbodige en daarom nutteloze, maar daarom niet minder relevante waarom's over onze hobby opgelijst. Waarom? weet ik zelf niet! "Daarom" zei mijn vader in mijn opvoedingsfase zeer vaak.

Over koninginnen (K).

Waarom had Noë in zijn ark niet 1 K en 1 dar? Welke K zou daar nu tevreden mee zijn???

En waarom heeft Noë die 2 varroa's niet doodgemept?

Waarom krijgt de K maar 1 keer in haar leven 'vlinders in de buik'?

Waarom legt een zwarte koningin witte eitjes?

Waarom kan je de eitjes van de K niet bakken met spek(jes)?

Omdat er geen dooier in zit.

Ja, en waarom zitten er geen dooiertjes in de K-eitjes? Zeg, K'en zijn geen kiekens, hé!

*Waarom serveren ze in restaurants geen K-eitjes met vidékes?
= Als K-hapjes, ja !?*

Waarom houdt de K na elke geboorte geen beebieborrel?

*Waarom bewaart de K haar maandstonde tot in de winter, of
beter haar zwangerschapsverlof? Waarom hebben we het
nooit over “koninginnezwangerschapsonderbreking”?*

*Waarom kan een koningin boeren, maar een boerin niet
koninginnen?*

*Waarom houden de werksters toch van hun K zonder dat deze
haar make-up maakt?*

Over de mannekes of darren.

Waarom geeft een bok katoen en een dar niet?

Waarom noemen darren een K een ‘luchtmatras’?

*Waarom zijn de darren na geboorte niet geschikt om de K te
bevruchten? Ze moeten eerst hun puberteit doorkomen.*

*Waarom is ‘vreemdgaan’ voor een K niet zo erg, maar voor
een dar wel?*

Over de werksters

Waarom hebben ze geen navelstreng bij hun geboorte?

Waarom worden ze geboren zoals wespen en zebra’s?

Streepje voor streepje!

*Waarom krijgen ze nooit aids? Ze geven nooit
relatiegeschenken aan elkaar!*

*Waarom kunnen vliegende bijen niet steken? Omdat
blaffende honden niet kunnen bijten!*

Waarom nemen de werksters nooit een koffiepauze?

Waarom houden sommige rassen ‘prikacties’?

*Waarom dragen bijen geen zwemvestjes zoals vliegtuigpiloten
parachutes dragen?*

Waarom hebben werksters geen toilet?

Over imkers

Waarom wordt een man imker? Omdat hij getrouwd is (meestal)!

Waarom hebben imkers een refractometer nodig om het vochtgehalte van de honing te meten en de bijen niet?

Waarom geven we onze bijen geen wintervoer met zomerse bloemensmaak?

Waarom houden imkers vaak een 'rookpauze'?

Waarom zijn er onder de hetero's zoveel homofo-bieën?

Waarom hebben na de cipers, de treinbestuurders, de politie, de vluchtverkeersleiders, de bagageafhandelaars, de buschauffeurs, de taxi's ...de imkers nog niet gestaakt of betoogd?

Waarom is de honing van 5 naar 6 € de pot opgeslagen?

Sommigen zeggen: 'De pot op, anders verkoop ik geen pot méér?'. Anderen zeggen: Mijn bijen hebben zich ook gesyndikeerd!

Tot slot.

Waarom moet alles eindigen op een slot? Zeker als je geen sleutel hebt. Waarom heb je niet alle vragen kunnen beantwoorden? En als de bijen zó bedreigd zijn, zal het imkerstijdschrift over pakweg 10-15 jaar nog bestaan? M.a.w. zullen er zo nodig nog imkerscursiefjes moeten geschreven worden? Een mens met een hoek af – of méér dan één hoek – kan meer vragen stellen dan een wijze imker kan beantwoorden. En tot slot... waarom heb je niet gelachen? Omdat je geglimlacht hebt? En waarom heb je deze glimlachertjes nog niet doorgegeven aan je vriend of vijand of gefacebookt of getwitterd? Het zal je vriendenkring alleen maar vergroten en je aantal vijanden verkleinen. Want waarom (glim)lachen we (te weinig)?? En waarom moeten we lachen? 'Daarom!', zoals mijn vader vaak zei.

Charlie Eylenbosch